

# Watertoren staat te koop

## EIGENAREN ZIEN GEEN ANDERE MOGELIJKHEID

**BOSKOOP** • De historische watertoren aan de Zijde 442 staat te koop. Aan het rijksmonument uit 1908 hebben de eigenaren het prijskaartje van 290.000 euro gehangen. 'Wij zien geen andere mogelijkheid dan voor onze watertoren snel een koper te vinden,' zegt eigenaresse Astrid Spoorenberg.

BERT WOUDEBERG

Ze wijst op de situatie die sinds vorig jaar is ontstaan. De gemeente legde 170.000 euro aan dwangsommen op om de eigenaren te dwingen de door hen begonnen restauratie volgens de officiële regels af te maken. De daarvoor benodigde miljoen euro ontbreekt echter. Het juridische conflict daarover dient donderdag 13 september bij de rechtbank in Den Haag. Tot nu heeft het bedroefde echtpaar met een stapel

stukken tevergeefs geprobeerd in een uitgebreide procedure de gemeentelijke commissie bezwaarschriften aan hun zijde te krijgen.

Met haar man Mark, die de watertoren in 1998 voor duizend euro kocht en inmiddels al zijn geld in het opknappen en bewoonbaar maken ervan heeft ingestoken, heeft Astrid Spoorenberg nu een advocaat in de arm genomen om ze in hun strijd beter bij te staan. Doel daarvan is ook dat er eindelijk eens een compleet inzicht komt in alle documenten over de volgens de gemeente afwijkende herstelwerkzaamheden.

Reliplan in Amsterdam is deze week belast met de verkoop en het



Mark en Astrid Spoorenberg in de huiskamer van hun watertoren aan de Zijde. Rechts: het wegtakelen van het priegel van de kop van de watertoren in juni.

ARCHIEFFOTO'S BRAM GEBUYS EN LIESBETH VAN DER VIS



vinden van een goede herbe-

stemming van het monumentale erfgoed. Twintig jaar geleden had hetzelfde bedrijf de Boskoopse watertoren ook al eens in de verkoop.

Astrid Spoorenberg: „Bij ons is kortgeleden de knop omgegaan. Zo gaat het niet meer. We willen daarom weg uit de watertoren, hoewel we hier veertien jaar heel erg naar onze zin hebben gewoond. Onze spullen hebben we inmiddels al in 150 dozen ingepakt. Op dit moment proberen we te redden wat er nog te redden is.” Vlak voor de zomer hebben de eigenaren 'als blijk van goede wil' het omstreden kroonvormig stalen prieltje met stenen sculptuur van een duif en de vlaggenmast al van de top van de water-

toren gehaald. Die stonden er tijdelijk omdat de oorspronkelijke, historische kop in 1999 uit een oogpunt van veiligheid van de omwonenden moest worden gedemonteerd.

Een initiatief van D66 om het be-

**Astrid Spoorenberg**

*'Bij ons is de knop om. Zo gaat het niet meer'*

houd en de restauratie van het rijksmonument extra te stimuleren leverde dit voorjaar weliswaar een vloed aan warme woorden op, maar die raadsbrede steun zette verder

geen zoden aan de dijk. Zicht op een volledig herstel van het rijksmonument bleef uit.

„Verondersteld mag toch worden dat alle Boskopers graag zouden zien dat dit markante gebouw weer in volle glorie hersteld wordt,” denkt D66-raadslid Thea de Langen. „Het huidige aanzicht is immers niet fraai te noemen, zeker vanwege het feit dat de watertoren aan één van de entrees van de gemeente staat.” Voor haar staat vast dat verkoop van de historische toren aan een particulier of een stichting de beste mogelijkheden biedt voor behoud en herstel.

De eigenaren zijn deze weg nu definitief ingeslagen door op het groene hek voor het rijksmonument twee affiches op te hangen dat het ruim een eeuw oude bouwwerk van ir. Jan Schotel te koop is.